



OP DE GRENS VAN OOST EN WEST, VAN AZIË EN EUROPA, VAN GISTEREN EN MORGEN SPEELT ISTANBUL EEN DUBBELSPEL. ALLES IN DE STAD KNIPOOGT NAAR WAT VOORBIJ IS OF NOG GAAT KOMEN.

Tekst: Karin Rus | Fotografie: Maarten Stolp



DUBBEL ZIEN IN ISTANBUL



4x HISTORISCH MET EEN VLEUGJE VANDAAG

1 Shoppen – Grand Bazaar

In 1481 was Constantinopels overdekte markt, beter bekend als de Grand Bazaar, het terrein van internationale handelaren. In ruim 15.000 piepkleine stalletjes werd alles aangeboden van handgeknoopte tapijten tot serviesgoed en van vee tot vlees. En vandaag, eeuwen later, is het nog steeds dringen geblazen rond de 4.000 overgebleven winkeltjes. Overtuigende verkopers en afdingende kopers proberen, soms met stemverheffing, tot overeenstemming te komen. Veel fantasie is niet nodig om de kooplui van weleer voor je te zien, moe van een lange reis, maar onvermoeibaar in hun handelsdrift. De Grand Bazaar is de voorloper van het moderne winkelcentrum en hoewel binnen de tijd stil lijkt te staan, gaan de kraampjes rondom de overdekte markt met de tijd mee. Hier worden alle mogelijke elektrische apparaten, westerse kledingstukken en de nieuwste computerspelletjes verkocht.

2 Eten – Hamdi

Mezze, kebab en baklava: restaurant *Hamdi* serveert alleen traditionele Turkse gerechten. De twee verdiepingen zitten stampvol trendy Istanbulieten die ouderwets lekker willen eten, maar ook vakantiegangers kunnen een tafeltje bemachtigen. De kwaliteit is uitstekend en de service – door mannen in prachtig klassieke outfits inclusief een fez als hoofddeksel – is vlekkeloos. De voertaal in *Hamdi* is Turks, maar met handen en voeten bestellen kan ook. Als de ober voor onze neus staat met een enorme dienblad vol mezze (kleine hapjes die als voorgerecht worden gegeten), wijzen we gewoon aan wat we lekker vinden: auberginesalade, humus, champignons in knoflook. Tot onze blijdschap krijgen we er behalve brood ook een aantal warme gerechtjes bij. Daarna is het tijd voor de specialiteit van het huis – kebab! – en volgen we het advies van de Turkse Semra aan de tafel naast ons: die met pistachenootjes. Probeer een klein beetje ruimte over te houden voor de mierzoete en in honing gedrenkte baklava, want ook die is niet te versmaden.

Van links naar rechts: klein detail van de oneindig gesorteerde Grand Bazaar, het nostalgische zwijmelhotel Pera Palas, de alom aanwezige Mustafa Kemal Atatürk, een stukje van de kolossale Haghia Sophia, en thee in tulpenglasesjes, nog vaker te zien dan Atatürk.

3 Slapen – Pera Palas

Het eerst luxe hotel van het Ottomaanse Rijk en *the place to be* voor schrijvers, kunstenaars en wereldleiders – *Pera Palas* is al sinds de opening eind 19de eeuw ongekend populair. Een whiskydrinkende Ernest Hemmingway, een schrijvende Agatha Christie of een dagdromende Greta Garbo kom je er niet meer tegen, maar *Pera Palas* heeft nostalgie te over. Zelfs nu, nu het tot een vijfsterren luxehotel is omgebouwd. De Turkse staat duldde alleen herstel en geen verbouw van de onderste verdiepingen. Daarom zien zalen, trappenhuis en lobby er weer precies zo uit als net na de opening in 1895. Op de hogere verdiepingen zijn drastischere wijzigingen doorgevoerd. De kamers komen hier uit op een galerij die een tikje te modern en te strak aandoet. Het nieuw geïnstalleerde daklicht heeft het mysterieuze sfeertje van de overloop verjaagd. In de kamers zelf is dat er nog wel. Zo hangt er in de Greta Garbo-suite een zweem parfum in de lucht, alsof de diva zojuist is vertrokken.

4 Mijmeren – Atatürk

In Istanbul is niemand zo populair als Mustafa Kemal Atatürk. Overal kom je hem tegen: op het geld, op grote foto's langs brede lanen en als levensgroot standbeeld. Hij heeft Turkije gemaakt tot wat het nu is en de Istanbulieten zijn dol op hem. In 1923 stuurde Atatürk de laatste sultan weg en stichtte de Turkse Republiek. Modern, democratisch en met een strenge scheiding van moskee en staat. Dit alles deed hij met de nonchalance die hem eigen was: het plan werd uitgetekend op het laken dat tijdens de lunch op tafel lag. Dat tafelkleed kun je bekijken in suite 101 van het *Pera Palas*, die is ingericht als minimuseum. Hier worden overigens ook zijn pyjama en pantoffels tentoongesteld. Leuk, maar alles behalve noodzakelijk om zijn aanwezigheid te voelen. Atatürk overleed in 1938, maar is nog altijd springlevend in de herinnering van menig Istanbuliet. En dat werkt aanstekelijk. Zo heb ik hem, starend over de Bosporus, wandelend door de tuinen van zijn paleis en vanuit de tram, al een paar keer voorbij zien komen of gegroet.



4x HYPERMODERN MET EEN VLEUGJE VERLEDEN

1 Shoppen – Istinye Park

Istinye Park is het fonkelend nieuwe winkelcentrum van Istanbul. Deze ultra-moderne mall heeft alles wat het hartje van de shopaholic begeert: luxe merken, lokale merken en koopjes bij internationale bekenden als Zara of Topshop. Het winkelpersoneel is uitermate kundig, zo hangt verkoopster Tugba de door mij verzamelde kleding vast in de paskamer terwijl ik verder kijk. Eenmaal aan het passen reikt ze andere maten zonder morren aan. En als ik uit de paskamer stap in een broek die lekker zit, maar me totaal niet staat, dan zegt Tugba eerlijk en subtiel: 'Dat andere model past veel beter bij je.' Daar kan menig Nederlandse verkoopster wat van leren. Het is even een stukje reizen – Istinye Park ligt ver buiten het oude centrum – maar tegelijk een wereld op zich. Behalve winkels zijn er restaurants, sportscholen, luxe spa's en een IMAX bioscoop. En dit alles blijft ook na zonsondergang open. Deze nieuwe Grand Bazaar is helemaal van deze tijd. Je blijft al snel langer dan gepland, meer *liras* uitgevend dan begroot.

2 Eten – Mimolett

De Engelse Gordon Ramsay, de Franse Joel Robuchon en de Nederlandse Soenil Bahadoer. Berucht, bekend, beroemd – of misschien wel alledrie. Het maakt Turkse topchef Murat Bozok niet uit. Hij werkte samen met deze culinaire sterren en deed er zijn voordeel mee. Bozoks restaurant *Mimolett* kan wel eens het eerste Turkse restaurant met Michelinster worden. Dineren in Turkije was altijd vooral een sociale aangelegenheid, waarbij het eten een ondergeschikte rol speelde. Daar begint verandering in te komen, steeds meer Turken en met name Istanbulieten willen dineren op het hoogste niveau. Daar speelt Bozok met *Mimolett* kundig op in. Wij krijgen door het onberispelijke personeel een boterzachte bloemkoolsoep met truffel en coquilles geserveerd, gevolgd door een organische filet mignon – allebei absoluut hemels. Tussen elke gang komt Mehmed met een selectie van zelfgebakken brood langs en wordt de geurige olijfolie in ons schoteltje aangevuld. Wat een feest, helemaal als de tafels om ons heen zich met verliefde stelletjes vullen en de zon langzaam achter de stad onder gaat.

Van links naar rechts: de avond valt over eeuwenoud en hypermodern Istanbul, The House Hotel in Nisantasi, detail van de Sakirin moskee, restaurant Mimolett, voor verrukkelijk eten en uitzicht, en het fonkelende paradijs voor shopaholics: Istinye Park

3 Slapen – House Hotel

Slapen, of misschien juist wakker blijven? *The House Hotel* is *hip, hot & happening* – zowel overdag als 's nachts. Afgelopen zomer is een nieuwe telg van de House Hotel-familie geopend in de überhippe wijk Nisantasi. Over het openingsfeestje, op de dansvloer aan de Bosporus, is de stad nog steeds niet uitgepraat. De mooiste outfits, beste drankjes en lekkerste gerechtjes: alles was perfect. *The House* mag dan een modern boetiekhotel zijn, qua service is het alsof je bij een Turkse familie op bezoek bent. Het is een behoorlijk groot huis, met 45 luxekamers, maar je thuis voelen gaat in een hotel zelden zo snel. Bar, restaurant en lounge voelen als gezellige woonkamers, waar het licht vaak nog lang blijft branden. Als ik dan eindelijk in mijn bed lig, val ik meteen in slaap. De volgende ochtend aan het ontbijt – dat alles heeft wat je van een luxe hotel mag verwachten – hoor ik de heren aan de tafel naast mij praten over hoe ontzettend goed de bedden zijn. Ik lag er te kort in om het me te realiseren, maar voel me gezien de korte nacht wel verrassend fit. De ober, die hier nooit ver weg is, komt vragen of ik meer jus, thee of misschien koffie wil. Oosterse gastvrijheid, gekleed in een supermodern designjasje.

4 Mijmeren – Sakirin moskee

Mede ontworpen door een vrouw, het uiterlijk van een UFO en de aantrekkingskracht van een magneet: de Sakirin Moskee. Ja, dit hypermoderne gebedshuis is absoluut anders. Het is even zoeken, de moskee ligt verscholen in het Aziatische gedeelte van de stad, maar bij het zien van de aluminium koepel valt je mond open. De architect, Hüsrev Tayla, is een begrip in de wereld van het moskee-ontwerp. En het interieur is bedacht door Zeynep Fadillioglu, de eerste vrouw in de geschiedenis betrokken bij het bouwen en inrichten van een moskee. Waar bij de diverse gebedshuizen in Europees Istanbul bezoekers in en uit lopen, is er hier nauwelijks een toerist te zien. De gelovigen zijn net zo traditioneel als het gebedshuis modern is. Mannen en vrouwen zijn strikt gescheiden door ingangen aan verschillende kanten van de moskee, die de mannen naar de ruimte beneden en de vrouwen de trap op naar boven leiden. Gefluister, geprevel en gekniel: moslimdevotie op een bijzondere plek. •

Vragen? Mail ze naar Bas van Oort, de REIZ& Cityexpert Istanbul: bvanoort@anwb.nl

LEZERS REIS

3 DAGEN ISTANBUL

Speciaal voor de REIZEN Magazine-lezers heeft Sunair Vakanties een exclusief arrangement samengesteld. Ontdek deze bijzondere stad op de grens van Europa en Azië, historisch én hypermodern!

Hotel Mina Boutique

Een charmant, klein stadshotel in het hart van de oude stad, op loopafstand van Grand Bazaar, Blauwe Moskee en Topkapi-paleis. Het hotel beschikt over een kleine lobby met receptie, lift, *Café Mina Boutique* en op de bovenste etage een à la carte restaurant met een weids uitzicht over de Zee van Marmara. Alle kamers (44) zijn stijlvol ingericht met bad of douche, toilet, telefoon, tv, minibar, kluisje, draadloze internetverbinding (Wifi) en airconditioning.

Prijs p.p.

1 t/m 3 januari en 1 april t/m 30 juni € 369
4 januari t/m 31 maart € 349
Vertrek mogelijk op vrijdag of zaterdag. Bij verlenging (€ 32 tot € 47,- p.p.p.n.) is dagelijkse aankomst mogelijk.

Inclusief

- Vliegreis Amsterdam – Istanbul (Atatürk) met KLM (R-klasse), incl. luchthavenbelastingen.
- 2 overnachtingen in een 2-pk, incl. ontbijtbuffet
- ANWB Extra Reisgids Istanbul, met stadsplattegrond (1 per boeking)
- entree Topkapi-paleis en Sultan Ahmet-moskee
- Turks diner in restaurant Hamdi (excl. drank)

Niet inbegrepen: evt. klastoeslag KLM, evt. toeslagen, transfers, visum voor Turkije, ANWB administratiekosten € 15 en bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking. Vraag bij het reisbureau naar het laagste *webfare* van Transavia.com via Sunair!

Boeking/Informatie

Bij de ANWB-winkels, tel. 0900-9008070 (lokaal tarief) of www.reizen.nl.



Bijzonder slapen

Uit de vele hotels, van goedkoop tot peperduur, selecteerden we voor bij dit verhaal (eventueel om alleen eens te bekijken):

- **Pera Palas** ligt in de statige wijk Pera en overnachtingen zijn sinds de renovatie behoorlijk aan de prijs. Je betaalt al snel € 300 per nacht voor een 2-pk. www.peralpas.com.
- **The House Hotel** in Nisantasi is afgelopen zomer geopend en in een woord *hot*. 2-pk vanaf € 200. www.thehousehotel.com
- **Hotel W Istanbul**, stijlvol én trendy 5-sterren-hotel in het centrum (1,5 kilometer van het Taksim-plein), met veel faciliteiten. 2 pk vanaf € 140. www.wistanbul.com.tr



Greta Garbo-suite in Pera Palas

Reisgidsen

ANWB Extra Istanbul (2011, 128 pag, € 7,50) bevat alle hoogtepunten.

Compact en handzaam, met uitneembare kaart.

100% Istanbul, uitg. Mo'Media (2010, 152 pag, € 12,95). Aandacht voor eten, sightseeing, shoppen, avontuur en hotels voor elk budget, gerangschikt per stadsdeel. Plus 6 stadswandelingen.

Capitool Reisgids Istanbul (2011, 280 pag, € 26, visueel uitbundig (o.m. via driedimensionale tekeningen), iets minder voor wat betreft puur praktische informatie (zoals eet- & slaapadresjes).

Genoemde gidsen zijn verkrijgbaar via www.reizen.nl/gidsen-kaarten/

Als de aarde één staat zou zijn, dan was Istanbul daarvan de hoofdstad.

Napoleon Bonaparte

Eten aan de Bosporus

Istanbul bezit meer dan 1001 restaurants. Voor bij dit verhaal beveelt REIZ& Magazine aan:

- Restaurant **Hamdi**, dagelijks open van 12.00 tot 00.45 uur. Het restaurant ligt vlakbij de Bosporus en heeft met name vanaf het dakterras een prachtig uitzicht over de Gouden Hoorn. Prijsindicatie: vanaf € 5 voor een kebab. www.hamdirestorant.com.tr
- **Mimolett** is van maandag tot en met zaterdag geopend van 19.00 tot 00.00 uur, 's zondags is het restaurant gesloten. Prijsindicatie: vanaf € 20 voor een hoofdgerecht, het driegang menu (aanrader!) kost circa € 60. www.mimolett.com.tr

Hoe kom je er?

Van Amsterdam kun je elke dag naar Istanbul vliegen, met diverse maatschappijen. De prijzen van tickets veranderen nogal eens en lopen behoorlijk uiteen. Even zoeken loont dan ook de moeite. Wij vlogen met **Turkish Airlines**. www.turkish-airlines.com retourticket vanaf € 218.

Nu op reizen.nl

- Uiteraard is er in Istanbul véél meer te zien en te doen dan we hier kunnen laten zien. Kijk voor informatie over bezienswaardigheden, restaurants, clubs, hotels & praktische info op de Cityexpert-pagina's over Istanbul op www.reizen.nl.
- Ook kun je vragen stellen aan Bas van Oort, onze REIZ& Cityexpert Istanbul.

Betalen

1 Turkse Lira (YTL) = € 0,40. Pinautomaten zijn er in overvloed en bij banken kun je euro's wisselen. Het is ook mogelijk om met je Nederlandse pinpas in winkels te betalen. Creditcards worden in vrijwel alle hotels en grotere restaurants en winkels geaccepteerd.

Beste tijd

De beste tijd om naar Istanbul te reizen: mei/juni of september/oktober. Door het vochtige mediterrane klimaat kunnen de winters erg nat en de zomers erg heet zijn. 35 graden is dan geen uitzondering.

Shoppen

- De **Capali Çarsi** (Grand Bazaar) is van maandag tot en met zaterdag geopend, van 8.30 uur tot 19.00 uur. Je vindt de markt in de wijk Sultanahmet, in het Europese gedeelte van de stad. Toegang is gratis, afdingen een must.
- Het moderne winkelcentrum **Istinye Park** is dagelijks geopend van 10.00 tot 22.00 uur. www.istinyepark.com

Informatie

www.welkominturkije.nl, de officiële site van het Turks Verkeersbureau

Istanbul

