

weekjeweg / p6

ZUID-TIROL: FLAIR



ZATERDAG 12 MEI 2012

**MEER PLEK IN
HOOFDSTAD!**
vaarkrant / p14



cruise / p3

LUXE OP OCEANIA MARINA



Reiskrant



stedentrip / p8

**CARTAGENA
ELKE DAG FEEST!**

8-9 Stedentrip



Op het strand wemelt het van de verkopers.

SCHOONHEIDSKONINGIN CARTAGENA



De zonsondergang houdt de belofte van een spannende nacht in zich... FOTO: AP

HILLARY CLINTON WERD ONLANGS GEKIEKT TERWIJL ZE IN CARTAGENA, TIJDENS EEN TOPCONFERENTIE, TOT DIEP IN DE NACHT BIER DRONK EN DANSTE. Tijdens diezelfde top amuseerden twaalf beveiligingsagenten van Obama zich een beetje té veel, met alle gevolgen voor hun baan van dien. Cartagena - kronkelende straatjes, koloniale panden, schattige oude dametjes, flarden salsamuziek - weet (soms te goed) wat feesten is. Een paar minuten aan de Caribische kust van Colombia is genoeg om je vooroordelen over dit land acuut bij te stellen.

SLAPEN

Alle missen slapen in het Hilton in Bocagrande, een van de meest luxe - en dure - hotels van Cartagena: www.hilton.com. Casa Pestagua is een schattig boetiekhotel in het ommuurde gedeelte van de stad: www.casapestagua.com. Wat minder te besteden? Boek dan een kamer of een bed in Hostel Medialuna. Aan de rand van het oude centrum, hip ingericht en met zwembad: www.medialunahostel.com.

ETEN

Colombianen zijn dol op eten en trots op hun traditionele gerechten. Mondongo is zo'n gerecht; een soep gemaakt van koeienmaag. * Overall in de stad zijn kleine eettentjes waar 's middags een uitgebreide lunch (comida corrida) wordt geserveerd voor weinig geld. * Lekker Caribisch eet je bij restaurant Mar de las Antillas: www.mardelasantillas.com. * Wie een dagje Europees wil eten, gaat naar El Bistro: www.el-bistro-cartagena.com.

Elke dag een feestje!



Voor zo'n stralende lach valt iedereen als een blok.

door **KARIN RUS**

Kinderen ingesmeerd met rode, gele en blauwe verf rennen om me heen, verderop staat een ventje klaar met een emmer water. Het is dat me is uitgelegd hoe het carnaval van Cartagena werkt, anders had ik er inmiddels uitgezien als een gewaterverfde Colombiaanse vlag. Ik moest vooral veel muntgeld meenemen om de gekte op afstand te houden. Het werkt, elk kind dat ik wat geef gaat op zoek naar een ander slachtoffer. De besmeurde mensen om me heen staan in schril contrast met waar het hier momenteel allemaal om draait: schoonheid. Want Cartagena staat volledig in het teken van de Miss Colombia Verkiezing en bijbehorende carnavalsviering. Officieel wordt de onafhankelijkheid van de stad gevierd, maar daar heeft niemand het over.

De Costeños, zoals de bewoners van de Caribische kust worden genoemd, houden wel van een feestje en halen het maximale uit het carnaval. Ik ben hier nu iets meer dan een week en er is geen dag voorbij gegaan zonder festiviteit. Eliécer Polo, die me Spaanse lees geeft, vertelt elke dag wat ik nu weer mee moet maken. Dat geluidsoverlast iets is wat Colombia niet kent, wordt 's avonds weer eens duidelijk tijdens het feest van Eliécers zwager. Het is bij hem in de straat, letterlijk. Koelboxen en barbecue aan de ene kant, zanger en accordeonspeler aan de andere. Daar tussenin wordt gedanst, gepraat, ge-

LEGENDA

- 1 Las Murales
- 2 Puerta del Reloj
- 3 Iglesia de Santo Domingo
- 4 Plaza de Bolívar
- 5 Castillo de San Felipe de Brajas

schreeuwd en vuurwerk afgeknald. Auto's komen er niet meer in, want ze hebben de straat afgezet. Als de politie komt aanrijden verwacht ik dat het uit is met de pret. Nee hoor, ze komen even een biertje drinken. Na meer dan een uur op de 'dansvloer' schuif ik met een glas rum aan op een bankje. Al snel ben ik in gesprek met de vrouw naast me. Luis, de man die me kennis heeft laten maken met alle lokale dansen - sommige wel erg close - blijkt haar echtgenoot. Ik vraag naar haar mening over de Missverkiezing, of Reinado zoals ze hier zeggen. Ze vertelt dat het voor veel deelnemers een manier is om hun carrièrekansen te verbeteren. Hoewel er

De politie komt even een biertje drinken

steeds meer vrouwen studeren, wordt de Colombiaanse arbeidsmarkt nog steeds gedomineerd door mannen. Invloedrijke tv-persoonlijkheden, maar ook vrouwelijke ministers begonnen hun loopbaan als reina. Luis komt langsgewierd met een mooie dame in zijn armen en roept naar zijn vrouw dat ze aardig moet zijn tegen die Hollandse. Ze moet erom lachen en



Schoonheid, dat is waar het allemaal om draait en waar vrouwen maandenlang mee bezig zijn, met prachtig resultaat.

FOTO'S: DE TELEGRAAF

schenkt ons nog maar eens in. Of ik een massage wil. Ik lig op het strand en een grote donkere dame probeert me te overtuigen dat ik er echt eentje nodig heb. Uiteindelijk geeft ze het op, maar de rust duurt niet lang. Een paar minuten later staat er een bierverkoper voor mijn neus op de voet gevolgd door iemand met een draagbare barbecue. En daarna een koffiemannetje, provisorisch draagkrat met thermosflessen over zijn schouder. Ik bestel een tinto en er wordt een piepklein plastic kopje met mierzoete, extreem sterke koffie voor me ingeschonken.

Verder is het redelijk rustig op het strand, waarschijnlijk vanwege de grote carnavalsoptocht die vanmiddag door de stad trekt. Er voetballen een paar jongens, een familie dobert in zee en een visser gooit zijn lijn uit vanaf de pier. Dit gedeelte van de stad heet Bocagrande en ziet er heel anders uit dan het centrum. Geen smalle straten en oude huisjes, maar een boulevard met hotels en hoge gebouwen vol luxe appartementen met uitzicht op zee.

Carlos de strandstoelverhuurder komt even bij me zitten en net als alle Colombianen die ik heb ontmoet praat hij eerlijk en open

over zichzelf en zijn land. Vroeger was het levensgevaarlijk om het binnenland in te gaan, zijn geboortestad Valledupar heeft hij daarom jarenlang nauwelijks kunnen bezoeken. Toen president Uribe aan de macht kwam, inmiddels bijna tien jaar geleden, werd het anders. Nu kan hij gewoon de bus nemen naar zijn moeder. Dan vraagt hij opeens of ik het grootste feest van Cartagena niet mee moet maken, waarom ga ik niet naar de parade kijken? Ik kijk hem niet-begrijpend aan, de optocht is toch vanmiddag pas? Nou, als ik een goed plekje op de stadsmuur wil bemachtigen kan ik beter nu gaan. Wordt het toch nog stressen op deze stranddag. Ik hop een taxi in en een kwartier later sta ik tegen de muur op te kijken. Van dichtbij een stuk hoger dan ik dacht. „Geef mij maar een hand, reina, dan help ik je erop.“ Twee mannen strekken hun armen naar me uit en zonder nadenken spring ik erin.

Terwijl de parade voorbij denderd kijk ik naar de mensen om me heen. Ze staan oprecht te genieten en het lijkt wel alsof er veel meer wordt gevierd dan alleen carnaval. De Colombianen hebben een hoop voor hun kiezen gehad, maar blijven positief naar de toekomst kijken. Die hoopvolle blijdschap werkt aanstekelijk. Zo erg zelfs dat ik heb besloten langer in Cartagena te blijven. Ik heb nog lang geen genoeg van het sfeervolle stadje en het zonnige strandleven, van de zwoele nachten en de muziek die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat de straten vult. Die hele miss-verkiezing kan me gestolen worden, voor mij is de echte schoonheid Cartagena zelf.



Meer Cartagena: scan de QR-code of ga naar www.reiskrant.nl/stedenrip

KORT

REISWIJZER

Het imago van Colombia is in Nederland niet bepaald goed, de associatie met guerrillabeweging FARC en drugshandel wordt snel gemaakt. Toegegeven, het land kampt nog steeds met de nodige problemen, maar met de komst van president Alvaro Uribe in 2002 is de situatie en met name

de veiligheid drastisch verbeterd. Onder Calderón, president sinds 2010, wordt deze trend doorgezet. Zuid- en Noord-Amerikanen hebben Colombia en vooral Cartagena al jaren geleden ontdekt als vakantiebestemming, maar Europa blijft wat achter. Daar zou binnenkort wel eens verandering

in kunnen komen. Zie voor meer informatie www.visitcolombia.com. Aviana, de nationale luchtvaartmaatschappij van Colombia, vliegt dagelijks van Madrid naar Bogota. Daarvandaan is het ongeveer een uur vliegen naar Cartagena. www.aviana.nl

DE TIP VAN ANNABETH VIS 'Veel restaurants uitproberen'

EEN (BEKENDE) REIZIGER ONTHULT ZIJN OF HAAR BESTE REISTIP. Deze week reisgidsenschrijfster Annabeth Vis, die al tien jaar in Barcelona woont.

Wie: Annabeth Vis (33)
Wat: schreef de reisboeken 100% Barcelona, 100% Catalonië & Barcelona, 100X Barcelona, werkte mee aan Kidsproof Zonvakanties en blogt via Barcelona.blog.nl
Reist: vaak voor werk en zo'n twee/drie keer per jaar privé
Beste reisgezelschap: partner, familie en goede vrienden - omdat tijd doorbrengen met deze mensen misschien wel de belangrijkste reden voor haar is om op vakantie te gaan
Droomt nog van: lange reis naar Indonesië



BARCELONA



Barcelona en tapas eten. Annabeth Vis heeft leuke culinaire tips.

„Of je nu gaat voor strand, shoppen, cultuur of culinair genieten; Barcelona heeft het. Doe vooral wat de Catalanen doen en eet tussen 14.00 en 16.00 uur warm. Voor ongeveer een tientje heb je op veel plekken al een lunchmenu, inclusief drankje. Vissieliefhebbers moeten aanschuiven bij Big Fish in El Born, voor de mediterrane keuken ga je naar En Ville in El Raval. En, pas ontdekt: La Cucine Mandarosso, een fantastische Italiaan in El Born. Voor tapas zit je altijd goed bij de Cerveceria Catalana. Voor de sportieve toerist is de Carretera de les Aigües een aanrader, de oude waterweg met fantastische uitzicht over Barcelona. De begraafplaats Cementeri de Montjuïc is met haar pompeuze grafmonumenten en kitscherige grafnissen ook een bezoek waard. Loungen met uitzicht op zee doe je bij La Caseta del Migdia, achter het kasteel op de heuvel. En voor originele souvenirs slaag je zeker bij Wawas in El Born.“



De kleurrijke oude binnenstad straalt vrolijkheid uit.

ZEKER ZIEN

De oude binnenstad van Cartagena is kleurrijk en koloniaal met een hele trits aan bezienswaardigheden op loopafstand van elkaar:
Las Murales: de imposante oude stadsmuren met daarachter een doolhof vol smalle straatjes, leuke boetiekjes en restaurants.
Puerta del Reloj & Plaza de los Coches: wie binnenkomt door deze poort valt meteen met de neus in de boter, het is een prachtig plein vol gezellige terrasjes en snoepverkopers.
Iglesia de Santo Domingo: de oudste kerk van de stad met scheve toren, volgens de overlevering vanwege een aanval van de duivel.
Plaza de Bolívar: populair plein met park om even te gaan zitten en bij te kletsen. vooral 's avonds druk.
Castillo de San Felipe de Barajas: Spaans fort uit de 17e eeuw vol donkere tunnels en nostalgije.



Cartagena de zee inloopt, kom je geen koraal tegen, maar op een uur varen van de stad liggen Islas del Rosario. In deze archipel wemelt het van de riffen. Vanuit Cartagena worden dagelijks duiktours georganiseerd, de meeste duikscholen vind je in Bocagrande.

DE STAD UIT

Op ongeveer vier uur rijden van Cartagena ligt nationaal park Tayrona. Groen regenwoud, wit strand: heerlijk om een paar dagen te wandelen en te bruienen. Voor avonturiers is de zesdaagse jungle trekking naar Ciudad Perdida (verloren stad) een absolute aanrader. In de elfde eeuw woonden een paar duizend Tayrona indianen in wat nu niet meer is dan een overwoekerde ruïne. Het moment waarop de stad uit het groen opdoemt is indrukwekkend. Er hangt een mysterieuze sfeer, haast alsof de vroegere bewoners stiekem met je meewandelen. Liever het water in? Als je bij